

KERKKLOKJE VAN 26 JANUARI 2021



Pastoor Geilen tel. 045 5241208 b.g.g
06 25393435

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913

Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag en vrijdag in de pastorie door vrijwilligers uit de parochie. Telkens van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo

Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van 9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@bavonuth.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 31 JANUARI t/m 13 FEBRUARI 2021

Zondag 31 januari 09.30 uur H. Mis (met live streaming)

Intenties:

- Jo Sijben (ofg);
- jrd. ouders Frans en Clara Cobben-Heijlands (stg);
- overleden ouders Peerbooms-Kerckhofs en kinderen;
- 2e jrd. Lou Smeijsters.

12.00 uur: Poolse mis.

Maandag 1 februari 09.00 uur H. Mis

- voor vrede in de wereld.

Vrijdag 5 februari 09.00 uur H. Mis

- voor het welzijn van onze parochianen.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 7 februari 09.30 uur H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- jrd. ouders Bemelmans-Crijns (stg);
- Annie Luijten-Erens (ofg);
- Fien Collaris-Reuten (ofg)

12.00 uur: Poolse mis.

Maandag 8 februari 09.00 uur H. Mis

- om geloof in de gezinnen.

Vrijdag 12 februari 09.00 uur H. Mis

- uit dankbaarheid voor Gods goede gaven.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

1. THEMA: Zwijgen, soms beter dan goud

Als we worden geconfronteerd met groot leed en verdriet bij anderen, is onze eerste reflex om woorden van troost en bemoediging te spreken. Toch kunnen we daarmee de plank mislaan. Het beste en misschien wel het enige wat je kunt doen is zwijgzaam nabij en aanwezig zijn. De ander zit zo diep in de put dat meer er niet in zit. Je kunt van haar of hem niet verlangen om het lichtpunt aan de horizon te zien, dat jij wel ziet en waarvan je zo graag zou willen vertellen. Dit roept een spanning op: enerzijds ben je geraakt door medeleven, anderzijds wil je woorden spreken van hoop. Mozes en de profeten, Jezus en de apostelen zoeken steeds hun weg in deze spanning. Misschien wijzen ze ook aan ons een richting.



Velen geven ons hoop in deze tijd waarin ons wordt aangegeven dat na het vaccin alles weer wordt als voorheen. Wordt alles wel zoals voorheen en willen we alles wel zoals voorheen? Of zijn er toch dingen die we graag anders zouden zien?

Mensen hebben tijd nodig om het duister achter zich te kunnen laten. Om nieuw perspectief te zien. Job klimt ook uiteindelijk uit de put en begint het licht te zien. Dat proces komt op gang als hij ervaart dat hij bij God zijn hart kan uitstorten en zijn verdriet mag uiten. Het beste nieuws is een vriend of vriendin die zwijgt en luistert, die je niet in de

rede valt en je niet laat vallen, ook niet als er geen land met je te bezeilen is. Het beste nieuws is dat God zo'n vriend wil zijn.

Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag van 15.00-16.00 uur: mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen of gewoon een gesprek in de kerk met pastoor Geilen.
- maandag 1 februari: 20.00 uur: doopvoorbereiding
- vrijdag 5 februari: vanaf 10.30 uur ziekencommunie
- woensdag 17 februari Aswoensdag 09.00 uur H. Mis

3. KERSTMIS 2020

Deze Kerstmis was heel anders dan in vorige jaren. Ik geef mijn persoonlijke indrukken van Kerstmis in 2020, wat me is opgevallen en wat me zal bijblijven in mijn herinnering daaraan.

- Een stille Kerstviering op Kerstavond om 21.00 uur in de kerk.

Zonder mensen in de kerk is een viering maar een raar en vreemd gebeuren. Er was mooie zang van soliste Eline Meijs en van cantor dhr. Jo Ritzen en organist dhr. Ed Coenen. De twee pastoors, Geilen en Dölle, gingen heel rustig voor, maar toch was het een vreemde, maar ook indrukwekkende viering. Hopelijk is het volgend jaar weer gewoon in de kerk met een groot koor, feestelijk orgelspel en heel wat kerkgangers...

Koster Herman van de Berg neemt afscheid.

Aan het einde van de H. Mis op Eerste Kerstdag werd op gepaste wijze afscheid genomen van Herman van de Berg. Hij is altijd heel correct en rustig in de omgang met priesters, misdienaars en lectoren voor en na de H. Mis. Hij zet zich al meer dan 28 jaar in, binnen en buiten de kerk, doet dat rustig en beheerst en hij blijft zichzelf. Pastoor Geilen sprak hem heel persoonlijk aan bij het afscheid en Herman werd zichtbaar aangedaan door de woorden van pastoor. Een klaterend applaus van 30 kerkgangers onderstreepte de dank van de pastoor voor zijn inzet in de Bavokerk gedurende meer dan 28 jaar. Ik wens hem nog heel wat jaren toe, waarin hij met dankbaarheid en tevredenheid mag terugkijken op zijn inzet als vrijwilliger voor onze parochie. Herman bedankt....

Eenzaamheid

De coronatijd heeft veel eenzaamheid verspreid onder vooral alleenwonenden, zowel jong als oud. Zelf probeer ik daar als vrijwilliger wat aan te doen. Ik mocht een kerstattentie rondbrengen bij 35 leden van de KBO. Ik bezoek wekelijks twee ouderen, die naast lichamelijke en mentale ongemakken ook eenzaam zijn. Een van de KBO-leden zei, toen ik afscheid nam en haar sterkte wenste de komende Kerstdagen, alleen in haar woning:

"Och het zal wel meevallen, want anderen hebben het nog zwaarder dan ik." Een kennis, die weduwe is en in een klein dorp in het midden van Frankrijk woont, schreef op haar kerstkaart: "Het is een moeilijke tijd, vooral voor alleenstaanden: geen bezoek toegestaan. Het is een heel eenzame tijd." Een andere vrouw schreef: "Ondanks de Coronatijd en het alleen zijn moet ik tevreden zijn..." Dit komt heel sterk bij me binnen en probeer er zelf wat aan te doen.

Ik wens iedereen veel sterkte toe in deze coronatijd. Heb aandacht voor je naaste in je eigen omgeving. Een goed woord en een vriendelijke groet kunnen heel veel voor alleenstaanden betekenen.

Jan Janssen

4. OVERLEDEN

Op 11 januari is mevr. **Anneke Masius-Snoeren** (Zorgcentrum Pius, Hoensbroek) overleden. Ze was geboren op 28 september 1936. De uitvaartmis vond plaats op 19 januari waarna begrafening.

Op 12 januari is mevr. **Fien Collaris-Reuten** (Donatusstraat - Op den Toren) overleden. Ze was geboren op 20 mei 1930. De uitvaartmis was op 16 januari waarna begrafening.

Op 17 januari is dhr. **Funs Harst** (Kamperhof 3) overleden. Hij was geboren op 9 augustus 1937. Zijn uitvaartmis vond plaats op zaterdag 23 januari waarna crematie.

5. WAAROM MARIA-LICHTMIS EIGENLIJK GEEN MARIAFEEST IS.

Maria-Lichtmis heet het feest dat de Kerk op 2 februari viert. De naam is een beetje verwarrend, want het is eigenlijk geen Mariafeest. Het pasgeboren kerstkind is de echte hoofdpersoon. Maria-Lichtmis wordt gevierd op de 40e dag na Kerstmis. Volgens de joodse traditie was dat het moment om een eerstgeboren zoon voor God te brengen in de tempel. De officiële naam van het feest luidt ook 'Opdracht van de Heer'.

Waarom dan die verwarring met Maria? Dat heeft te maken met een andere traditie op dezelfde dag. Volgens dezelfde joodse wet was het gebruik dat een vrouw 40 dagen na de bevalling van een zoon naar de tempel ging voor een reinigingsritueel. Het woord reiniging klinkt in moderne oren misschien wat vreemd, maar betekende dat een vrouw na een bevalling een rustperiode van 40 dagen werd gegund. Eigenlijk heel modern dus. Maria-Lichtmis is de afsluiting van dat 'zwangerschapsverlof' van Maria.

Daarom was deze dag in het verleden ook de officiële afsluiting van de kersttijd. Dat verklaart tevens waar de naam Lichtmis vandaan komt. Als Jozef en Maria op de 40e dag met hun pasgeboren zoon naar de tempel gaan, ontmoeten ze daar de oude Simeon, die in het kind de Messias herkent en hem "een Licht" noemt "dat voor de heidenen straalt" (Lucas 2, 32). Daaruit ontstond in de eerste eeuwen de traditie om op deze dag een lichtprocessie te houden. In de Middeleeuwen kwam daar het gebruik bij om met Maria-Lichtmis ook kaarsen te zegenen, die dan weer een dag later gebruikt kunnen worden voor de Blasiuszegen van 3 februari.

6. CORONAREGELS KERKEN VOORALSNOG NIET GEWIJZIGD

Tijdens een kerkdienst mogen er maar 30 personen (met mondkapje) aanwezig zijn. Daarom wordt gevraagd om u aan te melden. Dit kunt u doen via 5241208 op dinsdag en vrijdag van 9.30 -10.30 uur en op donderdag van 14.00 -16.00 uur.

7. DE DIEF EN DE MEESTER

Op een avond toen de meester aan het studeren was, kwam een dief in zijn huis.

Met een wapen in de hand zei hij: "Je geld of je leven!"

De meester zei: "Neem zelf maar het geld, het ligt daar in die kast."

En hij ging verder studeren. De dief scharrelde intussen het geld bijeen.

"Wil je niet alles meenemen", vroeg de meester, "op het einde van de week moet ik nog mijn belastingen betalen." Toen de dief wilde weggaan, riep de wijze hem achterna: "Je vergeet me te bedanken!" De dief was stomverbaasd. Hij dankte de meester en liep weg.

Een paar dagen later werd de dief gevangen. Hij bekende zijn diefstal bij de meester.

Toen men de meester erbij riep, zei die: "Nee, die man heeft niets gestolen. Ik heb hem het geld gegeven. Hij heeft er mij nog voor bedankt ook."

De dief was zo geraakt door deze reactie dat hij besloot om anders te gaan leven.

Toen hij zijn gevangenisstraf had uitgezeten, werd hij leerling van de meester.

(Uit: "Een parel voor elke dag")

WEET U DAT:

- de vieringen met live streaming worden uitgezonden via www.bavonuth.nl ?
- u zich als vriend van de Facebookpagina 'Parochies Nuth en omstreken' kunt aanmelden?
- u intenties voor de periode 14 t/m 27 februari u kunt opgeven voor 5 februari 2021?
- de pelgrimage: Sint-Brigidatocht naar Noorbeek op maandag 1 februari a.s. niet doorgaat?.

CITAAT:

Fouten hebben, en die niet verbeteren,
dat is pas fouten hebben.

(Confucius, Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.)